

ΟΛΟΙΠΤΟΡΙΚΟ

Στις 22.8.2001 ο Σύλλογος Ποντίων Πολυκάστρου και Περιχώρων «ΑΚΡΙΤΕΣ» πραγματοποίησε 10ήμερη εκδρομή προσκύνημα στον Πόντο, απραγματοποίητο όνειρο ζωής των παππούδων μας, χρέος τιμής για μας τους νεότερους. Αναχώρηση 7.30 από τα γραφεία του συλλόγου 42 εκδρομέων από Πολύκαστρο -Αξιούπολη - Μικρόδασος -Εύζωνοι -Αξιοχώρι -Κιλκίς -Θεσσαλονίκη -Βέροια. Με μικρές στάσεις στον Άγιο Βασίλειο, Καρβάλη και στις 13.00 για φαγητό στην Αλεξανδρούπολη, στις 16.00 περνάμε τα σύνορα. Περνώντας από Κεσάνη και Μάλγαρα, φθάνουμε στη Ραιδεστό (100.000 κατ.) στα παράλια του Μαρμαρά.. Μέχρι την Κωνσταντινούπολη, απόσταση 140 χιλ., η παραλία είναι όλη οικοδομημένη με καινούργιες μοντέρνες μονοκατοικίες και πολυκατοικίες. 19.30 Η είσοδος στη βασιλεύουσα επιβλητική, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και γνωριμία με το Ελληνικότατο «ΠΕΡΑΝ».

23.8.01 8π.μ. Περνώντας την κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου περνάμε στην Ασία. Μέχρι τη Νικομήδεια το τοπίο είναι πανέμορφο. Εντύπωση μας κάνει η γρήγορη και τεράστια ανοικοδόμηση που έχει η πληγήσα από το σεισμό πόλη. Ακολουθώντας τον ποταμό Ντερέκ Τσάχ και διασχίζοντας την Παφλαγονία αφήνουμε αριστερά την Μερζιφούντα και κατηφορίζουμε για τη μεγαλύτερη πόλη του Πόντου, την Σαμψούντα (400.000 κατ.). Γνωριμία με την πόλη, με τα παραδοσιακά Παιτόνια και φαγητό σε μία ταβέρνα χωρίς φυσικά ποτό στην Τουρκία απαγορεύεται το οινόπνευμα.

24.8.01 Μετά από μία επίσκεψη στο τοπικό μουσείο, αναχωρούμε για την πρωτεύουσα του Πόντου ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ.

Διασχίζοντας την χώρα των AMAZONΩΝ οι πόλεις τις οποίες συναντάμε είναι «Θέρμες- Οινόη- Φάτσα-Ορντού (επίσκεψη στο ναό της Υπαπαντής που τώρα είναι αίθουσα εκδηλώσεων, φαγητό στην όμορφη παραλία της Ορντού και Πρίοτη επαφή με το ποντιακό στοιχείο (φεύγοντας από την ταβέρνα με πλησίασε ο σερβιτόρος και βουρκωμένος μου είπε"τον πάπομ Αλέκο ελέγα τον".

Μας εντυπωσιάζει το πράσινο και τα πολλά ποτάμια που συναντάμε. Σχεδόν από την παραλία του πόντου, ξεκινούν τα καταπράσινα βουνά του πόντου, κατάφυτα από φουντουκιάς, όπου και να γυρίσεις το μάτι σου φουντουκιά βλέπεις.

Περνώντας από το Μπουλατζάκ φθάνουμε στην πανέμορφη Κερασούντα.. Τριάντα χιλιόμετρα έξω από την Τραπεζούντα πέφτουμε πάνω σε Τούρκικο γάμο. Η αδελφοσύνη των λαών στο μεγαλείο της. Στην είσοδο της Τραπεζούντας το σήμα της πόλης οι πόντιοι χορευτές.

25.8.01 Ακολουθώντας τον Πυξίτη Δαφνοπόταμο συναντάμε την Ματσούκα με το Άγαλμα των Ποντίων χορευτών στην είσοδο της πόλης. Ακολουθώντας το δρόμο φαράγγι παράλληλα με το ποτάμι, φθάνουμε στους πρόποδες του όρους ΜΕΛΑ. Μας αφήνει το Πούλμαν και ακολουθώντας ένα στενό μονοπάτι ανεβαίνουμε για την ΠΑΝΑΓΙΑ, που βρίσκεται πάνω από τα κεφάλια μας σαν αετοφωλιά καρφωμένη μέσα

σ'ένα κάθετο βράχο.

Παρά τις καταστροφές της μονής που είναι βιβλικές, η μονή δεν έχει χάσει τίποτα από το μεγαλείο της. Σήμερα με τη βοήθεια της ΟΥΝΕΣΚΟ γίνεται αναστήλωση της μονής. Δεκάδες προσκυνητές ανεβοκατεβαίνουν το μονοπάτι και εντύπωση μας κάνει με πόση κατάνυξη και σεβασμό επισκέπτονται το χώρο μουσουλμανικές οικογένειες.

Με βαθιά κατάνυξη χοροστατώντας τον παπα Βασίλη και νεωκόρο τον Ηρακλή Αποστολίδη γίνεται τρισάγιο στο προαύλιο της μονής και ακολουθεί ποντιακός χορός με συνοδεία μουσουλμάνου λυράρη. Στη συνέχεια στους πρόποδες του βουνού, πάνω από τα νερά των ποταμών σε έναν ονειρεμένο χώρο ακολούθησε φαγοπότη, συνοδεία λύρας και τραγούδι από τον υπεραιωνόβιο πόντιο μουσουλμάνο ΣΑΛΙΧ, 124 ετών που γνώριζε όχι μόνο την ποντιακή μούσα αλλά και την ποντιακή κουλτούρα. Στην επιστροφή μία ομάδα 17 ατόμων επισκέφθηκε την μονή του Βαζελιόνα. Τα ερείπια της μονής βρίσκονται μέσα σ' ένα, στην κυριολεξία, παρθενοδόσος, (αποτελεσμα να χαθούν για τρεις ώρες δύο άτομα από την παρέα) και αυτό το μοναστήρι είναι κατεστραμμένο, στις Αγιογραφίες που μερικές σώζονται φαίνεται καθαρά το μέγεθος του βανδαλισμού που υπέστησαν. Μια μικρή στάση στην τρίχας το γεφύρι και επιστροφή το βράδυ στην Τραπεζούντα.

26.8.01 Η ημέρα είναι αφιερωμένη στο οροπέδιο του Όφης, μια μικρή στάση στην Τσάικαρα με κατοίκους ποντιόφωνους, συζήτηση με τον Ιμάμη τους που γνώριζε πολύ καλά την ποντιακή αν και νεαρός (26 ετών). Φθάνουμε στο Ουζούν-Γκιόλ σύμπλεγμα μικρών λιμνών σε υψόμετρο 2030 μ. καθαρά Αλπικό τοπίο, γεύμα σ' ένα από τα πολλά εστιατόρια της τουριστικής αυτής περιοχής και επιστροφή για ξενάγηση στην Τραπεζούντα. Επίσκεψη στο φροντιστήριο, στην Αγία Σοφία, στο τζαμί της Γιούλ-Μπαχάρ, στο ναό της Χρυσοκεφάλου και στην βίλα, Καπαγιαννίδη. Μνημεία που μαρτυρούν την Ελληνικότητα της πόλης και τον πλούτο της. Το βράδυ στην παραλία μπροστά από το Φροντιστήριο με σκοπούς της Τόγιας ξεκινά ένα δυνατό γλέντι από όλο το γκρουπ, που παρασύρει και τους ποντιόφωνους μουσουλμάνους της πόλης.

27.8.01 Ημέρα αφιερωμένη στους τόπους των προγόνων μας. Το πούλμαν για την Αργυρούπολη και μικρότερες ομάδες σε χωριά (Ακριτίδης Σωκράτης, Τοπαλίδης Κωνσταντίνος στην Άδυσσα και ο κύριος Παναγιωτίδης στη Μούζενα). Μια ομάδα 7 μελών με τον πρόεδρο Παπαδόπουλο Γιάννη και τον Ηρακλή Αποστολίδη επισκέπτονται τα χωριά της ΣΑΝΤΑΣ. Η διαδρομή μέσα από θεόρατα έλατα και γάργαρα νερά, απερίγραπτη η φυσική ομορφιά. Οποιοσ δεν επισκέφτηκε την ΣΑΝΤΑ δεν μπορεί να γνώρισε τον ΠΟΝΤΟ. Σε υψόμετρο 2.300 μ. είναι σκαρφαλωμένοι οι μαχαλάδες (7 της Σάντας). Στα μόνα χωριά που δεν υπάρχουν τζαμιά, αλλά επιβάλλονται τα ερείπια των εκκλησιών που μαρτυρούν την Ελληνικότητα της περιοχής. Η φιλοξενία από τους ντόπιους μας σκλάβωσε, τα αισθήματα μας δεν μπορούν να περιγραφούν σε 5 γραμμές.

28.8.01 Αναχώρηση από Τραπεζούντα και με μικρές στάσεις στην Τρίπολη - Κερασούντα -Οινόη φτάνουμε στην Σαμφούντα.

29.8.01 Μπορεί η ψυχή να εμεινε στον πανέμορφο Πόντο, αλλά το σώμα μας

αναγκαστικά ήταν υποχρεωμένο να τον αφήσει. Μετά από ένα κοπιαστικό ταξίδι το βράδυ φτάσαμε στην Κωνσταντινούπολη.

30.8.01 Επίσκεψη στην πανέμορφη Κωνσταντινούπολη (μονή Ζωοδόχου Πηγής με τρισάγιο στους τάφους των Πατριαρχιών) -(μπλε τζαμί -ιπποδρόμιο με τους δυο οβελίσκους του και στην μοναδική Αγία Σοφία που παρά τις καταστροφές που δέχθηκε, επιβάλλεται όχι μόνον στους Ορθόδοξους Έλληνες αλλά σ' όλους τους επισκέπτες της). Το απόγευμα κρουαζιέρα στον Βόσπορο και το βράδυ γλέντι στα χαρακτηριστικά μεγαλεία της πόλης.

31.8.01 Επίσκεψη στο Πατριαρχείο, ναό Αγίου Γεωργίου, στο ναό των Βλαχερνών και τέλος για τη Θεία Λειτουργία στην Τίμια Ζώνη, χοροστατώντας τον Πατριάρχη, ανταλλαγή ευχών και προσφορά δώρων στην Αγιότητά του, από τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του συλλόγου.

11.30 Η ώρα της επιστροφής, φορτωμένοι με εικόνες, βιώματα, συναισθήματα, συγκινήσεις, εντυπώσεις, γνωριμίες, νέες φιλίες, αναμνήσεις περνάμε το τελωνείο χωρίς να μπορούν να παρακρατήσουν τίποτα από αυτά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δ.Σ. του συλλόγου μας που μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε και να νιώσουμε τόσα και τόσα, καλά να' ναι και του χρόνου.